

ARKADAŞIMIZ İBRAHİM OLGUN'U YİTİRDİK

Kurumumuzun Osmanlıca uzmanı yazar ve öğretmen arkadaşımız İbrahim Olgun'u 9 Aralık 1978 günü en verimli çağında yitirmenin acısı içindeyiz.

Arkadaşımız Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği bir toplantıda geçirdiği bir kalp krizi sonunda aramızdan ayrıldı ve 12 Aralık 1978 Salı günü Kurumumuzun giriş holünde düzenlenen bir törenden ve Hacı Bayram Camiinde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Kurumdaki törende Başkanımız Ord. Prof. Enver Ziya Karal şu konuşmayı yaptı:

Geçen Cuma günü idi. Sayın Genel Müdür Uluğ İğdemir ile Kurumdan çıkmak üzere idik. Holde İbrahim Olgun'a rastladık. O da çıkmak üzere idi. Yüzünde her zamanki tatlı tebessümü vardı. Bir süre kapının önünde konuştuk. Sonra birbirimize iyi tatiller dileyerek ayrıldık.

Kim derdi ki, onunla bu görüşmemiz son olacaktır. Kim düşünebilirdi ki, onun kurumdan o günkü çıkışı son çıkışı imiş.

İnsanoğlu nereye giderse gitsin, nerede bulunursa bulunsun, kaderi peşini bırakmaz, onunla beraber olurmuş. İbrahim'i bu beklemediğimiz sonsuzluk yolculuğuna çıkartan kaderinden başka ne olabilir ki?

Öyle sanıyorum ki onun üzerimizde bıraktığı ve daima hatırlıyacağımız yüzünü süsleyen o tatlı tebessümü idi. Bu tebessümün arkasında saklı nezaketini ve arkadaşlığını daima hatırlıyacağız.

Nazik görünmek, arkadaşlığını cömertce başlatmak insan tabiatının yüce karakterinin bir işaretinden başka nedir ki. Antik devrin filozoflarından biri, gülümsemedikleri ve arkadaşları bulunmadıkları için tanrılara bile acınıyordu.

İbrahim mutlu bir insandı, ailesi, arkadaşları, insanlar üzerinde etki bırakan çalışmaları vardı. Mutluluğu çoğunlukla çalışmalarının karakterinden gelmekte idi. İnsancıl bir eğitimci ve yorulmak bilmeyen bir araştırmacı idi. Edebiyat öğretmenliğinde pek çok öğrenci yetiştirmişti. Bunlardan kimileri zamanla meslekdaşı ve arkadaş olmuşlardı. Onlarla öğünürdü. Edebiyat öğretmenliğinden ayrıldıktan sonra bile başka biçimde çevresini aydınlatmağa devam etti. Yazı hayatına geçti. Kitapları, makaleleri, eleştirileriyle önceleri okulda yapmış olduğu faaliyetleri, okul dışında da sürdürdü.

Bütün bu faaliyetlerinde özellikle konferanslarında amacı, araştırma sonucu bulmuş olduğu ve sevgi ile bağlandığı gerçeği açıklamak idi. Kimi hallerde bu açıklamayı yaparken, düşüncelerini cesareti aşan bir sertlikle savunurdu.

Bilimsel meziyetleri hem sanatçı, hem entelektüel, hem de Atatürk devrimcisi oluşu noktalarında toplanmaktadır. Atatürk devrimciliği ile ilgili, geçen yıl laiklik üzerine vermiş olduğu bir konferansından şu sözünü hatırlıyoruz:

“İnsancıl akılcılık ahlâkın temelidir”

Türk Tarih Kurumu İbrahim’in kültür ailesi idi. Onu bugün sonsuz yolculuğunda uğurlarken, meziyetlerini bu çatı altında yaşatmağa devam ettireceğimiz konusundaki inancımız tesellimizdir.



İBRAHİM OLGUN
1921 - 9.XII.1978

